

Beretning Sydbornholms Privatskole 2010

Sydbornholms Privatskole var ude i en meget turbulent tid efter sidste års generalforsamling. En ny bestyrelse blev valgt og konstitueret, men kort tid efter var bestyrelsen nødt til at omkonstituere sig for at skabe ro og et ordentligt arbejdsklima.

Skolen blev indklaget til Undervisningsministeriet af et tidligere medlem af bestyrelsen, og dette resulterede i et møde i ministeriet samt efterfølgende flere korrespondancer. Bonus for skolen har med dette været, at vi har fået nogle gode kontakter i ministeriet, og med de månedlige balancer, som vi sender ind, så har vi fuld føling med skolens økonomi.

Desværre har året også været præget af en massiv presseopdækning oftest i negativ retning, men der har også være solstrålehistorier indsendt af forældre og andre, der bakker skolen op. Pressedækningen er aftaget på det sidste, efter at pressen sandsynligvis har fundet ud af, at gamle historier ikke er interessante mere.

Men at pressens skrivelser har påvirket forældre på skolen og kommende forældre, kan ses på elevtallet i sommeren 2009, hvor flere forældre valgte ikke at tro på Sydbornholms Privatskoles overlevelse, og derfor valgte andre skoler. Elevantallet var pr. 5. september 2009 derfor desværre kun på 69 elever og 19 i SFO'en.

Syv nye kommende elever har vi fået ind i Vippen her i marts 2010, så troen på skolen er tilbage. Dette kan vi også se ved de flotte arrangementer, som forældre har stået for i dette år, og med en flot opbakning fra forældre og lokalsamfund samt en flot indsats fra de ansatte kan det kun fortsætte fremad.

Pædagogik og skoleform

I efteråret 2009 blev teksten under skolens logo ændret til ”Børn lærer forskelligt”, og med dette ville bestyrelsen og ledelsen sige, at når børn indlærer på forskellig vis, så skal undervisningen også tilrettelægges derefter. Man ser derfor at den katedrale undervisning flere gange erstattes af anden kreativ undervisning, som fremmer indlæringen væsentligt.

Sydbornholms Privatskole søgte om at blive ”forsøgsskole” for Læringsstilsprojektet på Bornholm, men desværre løb Klemensker Skole med projektet. Trods dette arbejder skolen stadig videre med at ”børn lærer forskelligt”.

I selv samme efterår valgte forældrekredsen tidligere socialborgmester og mangeårig skolelærer Winnie Larsen-Jensen som ny tilsynsførende. Efter hendes besøg på skolen var der kun rosede ord tilovers. Pædagogikken var i top, og der blev taget hensyn til det enkelte barn.

Skolehjem-samarbejde

Efter at skolen har fået Intranettet op at stå, så er forældrenes mulighed for at følge deres børns undervisning blevet væsentligt forbedret. Der laves ugeplaner og skrives informationer, så forældrene kan følge med.

Elevplaner bliver lavet og skolehjemsamtaler afholdt, og ved dem bliver der fremlagt status, og der er mulighed for at diskutere evt. problemstillinger med lærerne.

Skolens arrangementer

Da skolen tror på, at undervisning kan og bør foregå på forskellige måder, så har lærerne og SFO-personale arrangeret forskellige undervisningsforløb og ture, som har inddraget det boglige, det kreative og det fysiske. Der har bl.a. været deltagelse i skolefodbold og skolernes motionsdag i efteråret. Besøg på Georg Stage, Halloween-fest og Jule-klippe-klitredag, Storylineforløb om ophold på en øde ø samt ture ud i den fri natur.

Bygning og udeareal

Skolen indkøbte i 2008 en pavillon, som skulle bruges til en udvidelse af SFO'en, men da elevtallet faldt, og der derfor ikke blev brug for en pavillon, valgte bestyrelsen at sælge den for at forbedre skolens økonomi. Pavillonen blev solgt i juli 2009 til personer, som havde interesse i skolens fortsatte virke.

SFO

I løbet af sommeren blev de nye SFO-lokaler sat i stand og indrettet under kyndig ledelse af skolens nye SFO-leder. Nogle dejlige lyse lokaler med børnehygge blev indrettet, og stod klar til at modtage skolens SFO-børn ved skoleårets begyndelse.

Personale udvikling

I skoleåret 2008/09 var der af tidligere skoleleder blevet ansat for meget personale, hvilket økonomisk slet ikke kunne forenes med en skole af vores størrelse. Antallet af ansatte er nu blevet reduceret, så det svarer til den skole, som vi har, med det antal elever.

I september 2009 fik skolen ny skoleleder, Thierry Bozard, som desværre efter en måneds ansættelse frabad sig den samlede lederstilling, og ansættelsen blev derfor ændret til en 20 timers stilling med ansvar for personaleledelse og pædagogisk ledelse. Grundet store samarbejdsproblemer har bestyrelsen desværre set sig nødsaget til at opsige samarbejdet med Thierry Bozard, og i den forbindelse har vi bedt souschef Klaus Nielsen om at fungere som konstitueret skoleleder indtil en ny skoleleder er ansat, hvilket han har sagt ja til.

I september fik vi også en ny SFO-leder, Heidi Hermansen, som udover ansvaret for SFO'en også er Vippeleder i år, og nu er i fuld sving med vores vippebørn.

Kontoret blev ligeledes i september 2009 beriget med en erfaren og kompetent skolesekretær, Birgit Hagen-Jensen, som på kort tid har sat system på kontoret til gavn for alle, og Birthe Gregersen er blevet ansat på timebasis til at stå for refusioner og skyldige skolepenge.

Her udover er der til lærerstaben kommet Thora Kjøller-Hansen, som varetager fysikundervisning i dette skoleår, og Signe Sharling, som tager sig af musikundervisningen.

Økonomi

Skolens økonomi tog et pænt dyk i den forkerte retning i slutningen af sidste skoleår, hvor antallet af ansatte havde været oppe og vende på 34, og der var flere forhold, som ikke var afklaret med SU-styrelsen og ministeriet.

I slutningen af oktober 2009 blev bestyrelsen opmærksom på, at trækket på kassekreditten ikke så ud til at stemme overens med vores daværende revisionsselskabs beregninger, og ved en detaljeret likviditetsanalyse blev det konstateret, at der var en meget stor difference mellem bestyrelsens og revisorens forventede likviditet per 31. dec. Det blev i den forbindelse besluttet at skifte til det store revisionsselskab, BDO ScanRevision, som betjener en stor del af friskolerne i Danmark.

Med baggrund i den dårlige likviditet har bestyrelsen fremskaffet yderligere kapital i form af lån fra folk med interesse for skolen samt et lån fra Friskolefonden, som dog stadig venter i tinglysningsstakken, hvilket skyldes at tinglysningen i Danmark er sat lidt på standby efter den er blevet elektronisk.

Der er det sidste år blevet arbejdet en del med at inddrive skyldige skolepenge. Dette har været et slidsomt og ressourcekrævende arbejde, men har gjort, at skolen har fået en stor del af de penge hjem, som den havde til gode. Procedurene vedrørende skyldige skolepenge er strammet gevaldigt op, og hvis ikke der reageres på 2. rykkerskrivelse, endes sagen videre til skolens advokat mhp. inkasso, og dette gælder både tidligere elever og nuværende elever. Denne procedure er indført, da det ikke kan være meningen, at folk låner penge af skolen, og skolen så er nødt til at låne penge af andre for at kunne betale sine regninger.

Skolens samarbejde med andre institutioner

Skolen har som tidligere år samarbejde med Pederskers Idrætsforening, PIF, og Bællacenteret, som benytter skolens gymnastiksal, samt 4H, som har deres haver på skolens areal.

For de store klasser foregår fysik- / kemi- og biologi-undervisningen på NaturBornholm i Aakirkeby.

Forældregrupperes arrangementer og aktiviteter

Skolen har en meget aktiv forældregruppe, som har lagt et stort stykke arbejde i arrangementer og aktiviteter til fordel for det sociale samvær og til fordel for skolens økonomi.

I juli 2009 hoppede en pæn del af forældrene i arbejdstøjet og gjorde skolen klar til det nye skoleår ved skolens rengøringsdag. I august blev skolens første "Tour de Sydbornholms" afholdt. Der deltog elever, forældre, ansatte og andre med interesse for skolen, og der blev cyklet rigtig mange kilometer.

I september var arbejdsgrupperne igen i aktion, og der blev holdt arbejdsdag, hvor der blev malet, hamret og gjort i stand efter alle kunstens regler.

Julemåneden var præget af skolens julefest, og her i begyndelsen af marts 2010 har der været koncert med sangerinderne, Maria Sita og Anne Mari Edlers i skolens gymnastiksal. Medio marts havde en tidligere forældre til elev på skolen arrangeret Banko i Pedersker Samlingshus, hvor overskuddet gik til skolen.

Fremtiden

Efter et hårdt og slidsomt år med oprydning og udredning af diverse sager, ser vi igen frem mod lysere tider. Der vil blive arbejdet på bedre samlæsning klasserne imellem – dette med baggrund i de små klasser, hvor det kan være en fordel, at man får alle elevernes faglige niveau dækket og udfordret.

Et år uden en 9. klasse er ikke optimalt, så derfor er vi glade for igen at kunne tilbyde en 9. klasse, og for den er der planlagt en Englandstur i sensommeren 2010, ligesom de to tidligere 9. klasser har været tilbudt en sådan.

For at få alle til at se skolens potentialer efter den hårde nedtur, som skolen har været ude for, så er det vigtigt at vi alle arbejder på at synliggøre skolen for de kvaliteter den har både gennem pressen, positiv omtale i lokalområde og diverse arrangementer.

En stor tak fra bestyrelsen

Tak til elever og forældre på skolen for jeres tro på og opbakning til skolen

Tak til skolens ansatte for jeres store arbejdsindsats

Tak til tilsynsførende Winnie Larsen-Jensen

Tak til skolekreds for jeres interesse for vores skole

Tak til sponsorer for jeres økonomiske opbakning

Tak til lokalsamfund for jeres interesse og hjælp til vores skole

Og til sidst vil jeg som formand sige tak til bestyrelsen for jeres store arbejdsindsats for skolens drift og virke.

Bente Brunke

Bestyrelsesformand

Sydbornholms Privatskole, 4. april 2010